

Profiel van Kruispunt en van de te beroepen predikant

Amersfoort, juni 2021

Ter inleiding

Kruispunt is achttien jaar geleden ontstaan als samenwerkingsinitiatief van christenen uit de PKN, CGK en NGK in Amersfoort. Met die samenwerking hoopten we gelijk met een goed aantal mensen te kunnen starten. Maar daar speelde ook het verlangen in mee, om één gemeente te vormen over de kerkgrenzen heen. De bouw van de wijk Vathorst begon in 2001. In augustus 2003 vond de eerste (kerk)dienst plaats in Informatiecentrum Vathorst. Achttien Amersfoortse gezinnen vormden vanaf dat moment met elkaar een gemeente, die al snel de naam Kruispunt kreeg. In de jaren die volgden, groeide de gemeente, niet alleen in aantal, maar ook in diversiteit. Tevens was er een voortdurende zoektocht naar groei in geloof en vertrouwen in Jezus.

Anno 2021 telt Kruispunt bijna 1700 leden. Het gaat hierbij niet alleen om leden uit de bovengenoemde denominaties, maar ook om leden uit andere kerkverbanden of gemeenten, mensen van buiten de kerk of zij die na jaren van afstand van de kerk hun weg naar Kruispunt weten te vinden. Onder de leden bevindt zich een groot aantal (jonge) gezinnen, maar ook ouderen. Er is diversiteit in geloofsbeleving, manieren van omgang met de Bijbel, geaardheid en in visies op hoe de koers van de kerk zou moeten zijn. Ongeveer de helft van de leden woont in Vathorst, de andere helft is afkomstig uit andere delen van Amersfoort of plaatsen in de directe omgeving. Wat bij alle diversiteit telt, is het verlangen naar groei in vertrouwen in Jezus. Het Woord van God en het geloof in de gekruisigde en opgestane Heer staan in Kruispunt centraal.

Kruispunt bevindt zich momenteel in een roerige periode. De beperkingen als gevolg van de coronacrisis trekken een zware wissel op het gemeenteleven. Daarnaast heeft ook de losmaking van de vorige predikant van de gemeente (als gevolg van misbruik) diepe sporen nagelaten in de gemeente. De mogelijkheden tot ontmoeting zijn beperkt en er is vertrouwen beschadigd. Hierdoor staan thema's als kwetsbaarheid en veiligheid onder druk en raakt de onderlinge verbinding verstoord, of valt zelfs weg. Ook de constante groei van de gemeente stelt ons voor uitdagingen: het tonen én ervaren van de onderlinge verbondenheid is bijvoorbeeld moeilijker geworden. Een andere uitdaging is hoe we vorm geven aan ons verlangen om gericht te zijn op, en aanwezig te zijn in de wereld om ons heen. We belijden en benoemen deze uitdagingen in de wetenschap dat er ruimte en tijd nodig is om de gemeente als geheel weer bij elkaar te brengen en met Gods hulp te zoeken naar een nieuwe predikant die de gemeente dienend kan voorgaan.

Ons verlangen

De basis van wie we zijn en wat we doen, vinden we in Jezus Christus. Dankzij Zijn leven, sterven en opstanding ontvangen we een nieuw leven als kinderen van God. Geïnspireerd door Gods Geest willen we samen dit goede leven ontdekken en het ons eigen maken. Jezus zegt: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.' Dat zijn woorden die ons door Jezus zijn gegeven. Ze motiveren ons meer op Hem te gaan lijken. We hebben elkaar nodig om te groeien in die liefde, liefde tot elkaar, tot mensen om ons heen, tot God.

Het is ons verlangen om:

- Steeds meer op Jezus te gaan lijken. In de ontmoeting met mensen die anders in het leven staan, veranderen wij zelf ook. We leren in de spiegel te kijken en ontdekken gewoonten en overtuigingen die het Evangelie in de weg staan. Zo groeien we in liefde naar God en naar elkaar.
- In al onze diversiteit open te staan voor elkaar bij de gekruisigde Christus. We willen verschillen, ook verschillende belangen, erkennen en bespreekbaar maken om te groeien in onze oriëntatie op Jezus Christus, zowel persoonlijk als ook als gemeente in onze woonomgeving. Dat we juist door deze diversiteit kunnen groeien in geloof en onderlinge verbondenheid, is ons vertrouwen en onze kracht. Het Evangelie heeft een ongekende rijkdom te bieden aan wie we zelf zijn en aan de wereld om ons heen.

- Een gemeente te zijn waarin kinderen, jeugd en jongeren, mannen en vrouwen in alle veiligheid, kwetsbaar durven zijn. Ook kinderen, jeugd en jongeren zijn levend lid van de gemeente. Wij begeleiden hen om hun verantwoordelijkheid in te nemen. We weten én voelen ons allemaal diep verbonden met elkaar. En we beseffen: liefde groeit in situaties waarin we elkaar in de ziel durven laten kijken en met elkaar optrekken.
- Een gemeente te zijn die zich verbindt met mensen uit de wijk: de burens, in de supermarkt, op werk en school, in zusterkerk en samenleving.

Om dat verlangen vorm te geven, willen we op de volgende manier gemeente zijn:

- We streven ernaar dat onze zondagse samenkomsten, maar ook ons vergaderwerk, en de @homes en al het andere tot eer van God zijn. In alles staat de ontmoeting met elkaar en bovenal met God centraal. Zo zijn we als Kruispunt samen op zoek naar geestelijke verdieping van ons geloofsleven door woord en gebed. We willen dat onze diensten aansprekend en uitnodigend zijn. We zoeken daarom steeds weer naar nieuwe manieren voor onze diensten om mensen te interesseren. We staan open voor verandering. Gebed, oriëntatie op de Bijbel en 'in samenspraak met elkaar' zijn hierin de basis.
- We streven ernaar iedereen zijn of haar plek te kunnen laten innemen, in het bijdragen in praktische zin, maar vooral ook in het zoeken naar wat het voor ieder van ons betekent om deel uit te maken van het lichaam van Christus. We vragen God ieder van ons daarin te helpen en de intrinsieke motivatie te geven ons door Hem te laten gebruiken. In de @homes, dat zijn kleinere, gemeentegroepen, vindt ontmoeting en Bijbelstudie plaats. Vanuit die @homes signaleren we waar pastoraat en voorbede nodig zijn.
- We willen dat onze gemeente een plaats is waar kinderen zich gezien en gekend weten. Waar de groeiende aantallen jongeren een stem hebben en er zicht is op wat zij nodig hebben. We willen de veiligheid kunnen creëren waarin ook zij kwetsbaar durven zijn. We bidden dat God ons helpt bij te dragen aan een persoonlijke relatie van onze kinderen met Jezus.
- De diaconie en een commissie van interkerkelijke relaties onderhouden in toenemende mate externe contacten in de wijk: met andere kerken, de politiek en welzijnsinstellingen, maar ook met de zogeheten moederkerken. Ook zijn we bezig een Grand Café te vestigen in het kerkgebouw, ten behoeve van de wijk.
- We willen een veilige kerk zijn. Daarom werken we bijvoorbeeld met goed getrainde vertrouwenspersonen, die zowel preventief richting het bestuur als vanuit bereikbaarheid voor gemeenteleden aan veiligheid in de gemeente werken.
- We werken aan een verbetering van de betrokkenheid van de gehele gemeente bij de richting die we als kerk kiezen. Dat zien we niet vooral als een kwestie van vergaderingen en papieren. Dat is voor ons in de eerste plaats een geestelijke zaak, een voortgaand geloofsgesprek. Dat vraagt om gebed van ons allen, en ook om een steeds opnieuw leren vanuit de bron: de Bijbel en de leiding van Gods Geest.

Feitelijk profiel

Kruispunt, Kerk in Vathorst, is sinds 2013 een zelfstandige samenwerkingsgemeente, waarbij leden lid zijn van de Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard te Amersfoort Vathorst, de Christelijk Gereformeerde Kerk te Amersfoort Vathorst of de Nederlands Gereformeerde Kerk te Amersfoort Vathorst. In de praktijk is de kerkelijke achtergrond van de leden nog meer divers. Het essentiële kenmerk vanuit de gereformeerde traditie delen we echter. Voor ons is dat, dat we tot eer van God en tot behoud van door God geliefde mensen één gemeente zijn.

Leeftijdsopbouw

De gemeente bestaat sinds augustus 2003. Per april 2021 bestaat de gemeente uit 1677 leden.

De verdeling per leeftijd is als volgt:

0 t/m 9 jaar: 22,7%

10 t/m 19 jaar:	17,5%
20 t/m 29 jaar:	12,5%
30 t/m 39 jaar:	18,3%
40 t/m 49 jaar:	15,1%
50 t/m 59 jaar:	8,9%
60 t/m 69 jaar:	3,0%
70+:	1,8%

Dat Kruispunt een gemeente is met een regionale uitstraling blijkt uit deze gegevens:

Plaatsnaam	Aantal leden
Vathorst en Hooglanderveen	643
Amersfoort, overig	312
Nijkerk en Nijkerkerveen	235
Bunschoten-Spakenburg	59
Hoewelaken	57
Baarn	29
Soest en Soesterberg	30
Overig	312

Deze regionale uitstraling nam de laatste jaren toe in aantal en in reikwijdte:

Kruispunt is tussen oktober 2016 en mei 2021 met 37% is gegroeid. Amersfoort had in 2016 80% van de leden tegen 69% in mei 2021. Nijkerk en omliggende plaatsen gingen in dezelfde periode van 14 naar 22%. Baarn en omliggende plaatsen gingen van 5 naar 8%.

GEMEENTE, VRIJWILLIGERS, BESTUUR, PROFESSIONALS, PREDIKANT

Gemeenteontwikkeling

Sinds de start van Kruispunt zijn we als gemeente erg gezegend, bijvoorbeeld met veel jongeren die belijden hebben gedaan, en door groei van de gemeente, zowel door christenen die in Vathorst kwamen wonen als mensen die zich voor het eerst of opnieuw bij een kerk aansloten. Omdat de groei zich doorzette, heeft Kruispunt besloten over te gaan tot de bouw van een eigen gebouw. Dit gebouw is in november 2017 in gebruik genomen. De constante groei stelt ons voor steeds nieuwe uitdagingen. Zo werd het tonen van onderlinge kwetsbaarheid moeilijker en werd het elkaar kennen minder vanzelfsprekend. Wel is Kruispunt altijd een mondige én getalenteerde gemeente geweest. Alhoewel de predikant misschien wel eens te veel in een centrale rol gedrukt is, hebben we toch altijd ook als gemeente van ons laten horen. En steeds zijn er gemeenteleden die met hun talent, vaardigheden en kennis hebben bijgedragen aan de kleur van Kruispunt als kerk van en voor Vathorst en de regio. Hierbij gaat het zowel om gaven op het gebied van geloof en theologie, als creatieve, muzikale, beleidsmatige, financiële of technische talenten.

Het jaar 2020

2020 was een intensief en ingrijpend jaar voor Kruispunt. Door de coronapandemie zijn er vanaf maart 2020 geen 'gewone' diensten meer geweest, maar alleen maar diensten met afwisselend honderd, dertig of geen bezoekers, en daarnaast een live of gemonteerde uitzending via YouTube. Ook in het kinder- en jeugdwerk waren de mogelijkheden voor samenkomen veel beperkter. We zijn erg dankbaar voor de @homes, waardoor er toch contact en betrokkenheid tussen Kruispunters onderling kon blijven bestaan, hoewel sommige @homes worstelden om nieuwe vormen van ontmoeting en omzien naar elkaar te vinden.

Het gebrek aan ontmoeting werd ingrijpend nadat onze vorige predikant per april 2020 van werkzaamheden werd vrijgesteld. Op 7 oktober 2020 is hij formeel losgemaakt van Kruispunt, nadat uit onderzoek door het Classicaal College van het Opzicht van de PKN gebleken is dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan misbruik van het ambt (SMPPR). De uitspraak van het College is door alle betrokkenen aanvaard.

We constateren dat het proces (april t/m oktober 2020) rondom het misbruik binnen de gemeente verschillend ervaren is. Er was waardering voor het bestuur en het gevolgde proces, maar er was ook kritiek omdat het proces als lang en de communicatie als beperkt ervaren werd. Dit heeft onrust gegeven en voor

wrijving gezorgd. Ook de bezinning wordt divers ervaren. Voor sommigen heeft de procedure te lang geduurd en is bezinning met de gehele gemeente hoognodig. Maar er is ook een deel van de gemeente dat niets liever wil dan snel opnieuw beginnen. Het bestuur is begonnen met bezinning over dit alles in de gemeente.

Kerkelijk werkers en vrijwilligers

Veel Kruispunters zetten zich in voor de gemeente en voor hun woonomgeving. De gemeente bruist van het talent, ook op organisatorisch en professioneel gebied. Dat maakt Kruispunt een heel initiatiefrijke gemeente. Tegelijkertijd zijn we een gemeente met veel jonge gezinnen, waardoor de beschikbare tijd voor vrijwilligerswerk (zeker als dat structureel is) door jonge ouders beperkt is. Op dit moment werkt de gemeente met een interim-predikant. Er is een kinderwerker (0,1 FTE), een jeugdwerker (0,5 FTE) en een pastoraal werker (o.b.v. behoefte). Het betreft hier een team in opbouw. Ook is er een beheerder van het gebouw. Wij zien de nieuwe predikant mede in genoemd team functioneren vanuit een eigen verbindende rol en deskundigheid. Het team zal doorgroeien naar een professionele inzet van in totaal 2 FTE (inclusief predikant).

Bestuur

Het bestuur bestaat uit dertien leden (m/v): twaalf oudsten en de predikant. Het ambt is tot op heden formeel alleen voorbehouden aan mannen. Vanuit de CGK, als één van de drie kerkgenootschappen die in Kruispunt samenwerken, is dit een vereiste. We hadden al eerder de bezinning willen starten omtrent onze koers met betrekking tot mannen, vrouwen en ambt. Want we willen hier verdere stappen in nemen. Ook in goed contact met onze kerkgenootschappen. De bijzondere omstandigheden van 2020 hebben ons daar helaas nog van afgehouden. We zoeken op dit moment daarom ook niet naar een predikant m/v. Maar de bezinning, en de eventuele keuzes die daarbij horen, zullen we binnenkort zeker met de hele gemeente aangaan.

Iedere oudste heeft een eigen portefeuille. De desbetreffende portefeuilles zijn: Voorzitter, Scriba, Financiën & beheer, Diaconie, Pastoraat, Diensten, (inter)kerkelijke verbanden & preekvoorziening, @Home, Kind & jeugd, Jongvolwassenen, Gebed & geestelijke vernieuwing, en Communicatie. Elke bestuursportefeuille heeft een of meerdere groepen vrijwilligers die meewerken en meedenken. Zij zetten zich in voor de ontwikkeling en uitvoering van hun stukje van de desbetreffende portefeuille. Het verantwoordelijke bestuurslid (oudste) heeft een beleidsvormende en aansturende rol. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Behalve het bestuur is er ook een 'Stichting van Beheer' met een eigen bestuur. Deze stichting houdt zich voornamelijk bezig met de financiën en het beheer van het (kerk)gebouw. Het bestuurslid 'Financiën & beheer' is voorzitter van de Stichting van Beheer.

Predikanten

Ook de predikant maakt onderdeel uit van het bestuur. Hij heeft geen eigen portefeuille. Pastoraat, het als theoloog verdieping ondersteunen, en voorgaan in diensten zijn belangrijke taken voor hem. De eerste drie jaar (2003-2006) had Kruispunt geen eigen predikant. Dit was de pioniersfase, waarin Kruispunt nog geen 'officiële kerk' was. De gemeenteleden waren sterk op elkaar aangewezen, en voor velen was dit een grote impuls en inspiratie voor hun geloofsleven. Veel gemeenteleden uit die tijd zijn nog altijd actief lid van Kruispunt. De pioniersfase ging over in een fase van groei. Van 27 augustus 2006 t/m 30 juni 2011 was ds. Ron van der Spoel predikant van Kruispunt. Hij werd opgevolgd door ds. Marco Hofland, die predikant was van 9 september 2012 t/m 27 augustus 2017. Van 17 februari 2019 tot 7 oktober 2020 was ds. Jaap Hansum als predikant aan Kruispunt verbonden. De fase van groei loopt nog altijd door, maar tegelijkertijd zijn we ook in een fase van consolidatie beland. Een langduriger inzet op initiatieven in bijvoorbeeld het jeugdwerk (betrouwbaarheid) is nodig. Ook staan we op het punt gezamenlijk gedragen keuzes te maken vanuit roeping en visie. Onze manier van omgang met man, vrouw en ambt is daar één van. Andere thema's benoemen we hieronder.

WAT GEBEURT ER IN KRUISPUNT?

Kerkdiensten

Als gevolg van de grootte van de gemeente en ten behoeve van de betrokkenheid en herkenbaarheid is Kruispunt rond 2010 opgesplitst in twee wijken van ieder ongeveer driehonderd leden: Kruispunt Oost en Kruispunt West. Die indeling bestaat nog steeds, al zijn beide wijken fors gegroeid in aantal. Elke zondagochtend zijn er twee identieke kerkdiensten (09.00 en 11.00 uur). Ook op zondagmiddag/avond worden er geregeld diensten gehouden. Deze middag- of avonddiensten hebben een ander karakter dan de morgendiensten. Denk daarbij aan de Kinderkerk, jeugddiensten, worshipavonden, leerdiensten en themadiensten. De ochtend- en middagdiensten worden deels door de eigen predikant en deels door gastpredikanten en externe sprekers ingevuld.

Naast de predikant vervult ook de Oudste van Dienst een belangrijke rol in de dienst. Hij of zij vertegenwoordigt het bestuur. Tijdens de dienst betekent dit het welkom heten en doen van mededelingen aan het begin van de dienst, maar ook het inventariseren en uitspreken van de voorbeden in de zogeheten Vrijplaats, direct na de preek. Tijdens de Vrijplaats gaat er een microfoon rond en kunnen gemeenteleden hun dank- en gebedspunten inbrengen. De rol als Oudste van Dienst is voor de bestuursleden een belangrijk onderdeel van het geestelijk leiderschap en van hun zichtbaarheid in de gemeente. Tijdens de dienst is er een kindermoment waarbij de voorganger (of iemand van het team) het thema van het Kinderkwartier introduceert op een manier die aansprekend is voor de desbetreffende leeftijdsgroep. Na het Kindermoment verlaten de kinderen van de basisschoolleeftijd de dienst voor hun eigen Kinder- of Tienerkwartier.

Kleine groepen voor volwassenen en jongeren

Bij Kruispunt willen we geen zondagschristenen zijn. Het gaat om het volgen van Jezus in alle aspecten van ons leven. Daarom komen we niet alleen op zondag bij elkaar in de diensten, maar ook doordeweeks in kleine groepen: de @homes. We zijn kerk op zondag én doordeweeks, meedoen in een @home hoort dus echt bij het lid zijn van Kruispunt. Zeker in zo'n grote en groeiende gemeente is de @home dé plek voor persoonlijke aandacht en ontmoeting.

Een @home is een groep van tien tot twaalf volwassen Kruispunters die in de regel tweewekelijks bij iemand thuis bij elkaar komen. In de @homes gaat het om 'boven, binnen en buiten': samen God zoeken en het leven met Hem praktisch handen en voeten geven (boven), oog hebben voor elkaar (binnen) en van betekenis zijn voor de naaste omgeving (buiten). Iedere @home heeft ook een of twee @homeleiders, die vanuit de @homewerkgroep toerusting ontvangen. De komende tijd zal de focus daarbij onder andere liggen op het samen verkennen van en groeien in geestelijk leiderschap van de @homeleiders. Zo'n driekwart van de (volwassen) gemeenteleden is verbonden aan een @home. Het grootste deel participeert tweewekelijks of maandelijks in de @homesamenkomsten, een ander deel haakt enkel aan bij de sociale activiteiten die iedere @home ook doet. De volwassenen die zich niet bij een @homegroep hebben aangesloten, worden tweemaal vanuit een team binnen de portefeuille Pastoraat benaderd. Op die manier wordt ook met hen de verbinding gezocht.

We willen graag dat de vele kinderen en jongeren binnen Kruispunt zich gezien en geliefd voelen, wie ze ook zijn en wat ze ook geloven. Voor hen zijn er diverse jeugdgroepen. Voor de kinderen in de middenbouw is er doordeweeks Kinderbijbelkring. Voor de 10- en 11-jarigen is er Rock Solid. Voor 12- en 13-jarigen is er Follow Me en voor jongeren vanaf 14 jaar is er Connected. Er wordt soms inhoudelijk een thema behandeld waarbij er ruimte is voor vragen en twijfels van de jongeren. Ook proberen we een veilige plek te bieden waar de jongeren zich goed en thuis voelen. We zijn leerthema's aan het ontwikkelen waardoor de jeugd en jongeren niet alleen geholpen worden bij het ontwikkelen van een zelfstandige relatie met Jezus, maar ook begeleid worden in een groeiende, actieve verantwoordelijkheid in en ten opzichte van de gemeente. De thema's van het jeugd- en jongerenwerk komen dan ook terug in thema's voor de eredienst, verdieping en leren in Kruispunt als geheel.

Eigen gebouw

In november 2017 vond de opening van het eigen (kerk)gebouw plaats. Het pand heeft naast een kerkzaal van vijfhonderd zitplaatsen in totaal zeven zalen voor baby-/peuteroppas, kind- en jeugdwerk (tijdens de diensten en door de week) of vergaderingen/samenkomsten en verhuur (door de week). Ook is er een jeugdhonk ingericht. Het gebouw ligt vlak naast het NS-station Amersfoort Vathorst. Een gastpredikant die regelmatig in Kruispunt voorgaat, zei kort na de opening van het gebouw: 'Dit nieuwe gebouw past nog

beter bij jullie informele, warme en open uitstraling dan de school waarin jullie zaten.’ We zijn erg dankbaar voor het gebouw en dat we hierin een thuis gevonden hebben. Tegelijkertijd blijven we zoeken naar manieren om het gebouw (nog) meer te kunnen inzetten om de verbinding met de wijk te versterken en onze buurtgenoten te dienen. Zoals reeds vermeld, ontwikkelen we op dit moment samen met andere partijen in de wijk het concept van een Grand Café in het kerkgebouw.

Gerichtheid op de wijk

De gerichtheid op wijk en woonomgeving is in ontwikkeling. Sinds het ontstaan van Kruispunt hebben we uitgesproken een missionaire gemeente te willen zijn. We beseffen dat dit ook bij onszelf iets teweeg zal brengen. Missionair zijn is zenden én ontvangen. We bemoedigen elkaar om in woord en daad getuige te zijn in onze eigen omgeving, dus niet alleen in Vathorst, maar overal waar leden van Kruispunt wonen en/of actief zijn. We willen graag het gesprek aangaan met mensen om ons heen en voor hen open staan. Op die manier zou er een mooie wisselwerking kunnen ontstaan als het gaat om het helpen bij praktische zaken, maar ook op het gebied van levensvragen. De vele @homegroepen kunnen hier een mooie rol in spelen. We zijn ook maatschappelijk actief en noemen dat Kruispunt@serve. We bieden Alpha-cursussen aan, die goed worden bezocht.

Interkerkelijk

Kruispunt is een interkerkelijke samenwerkingsgemeente. De kerkdiensten worden kerkordelijk gezien beschouwd als ‘interkerkelijke diensten’. We eerbiedigen daarbij de kerkordelijke kaders van het kerkgenootschap waaruit de desbetreffende voorganger afkomstig is. Daarnaast streven we actief naar samenwerking met andere kerken in Vathorst. Op tal van gebieden werken we samen. Het is daarbij noodzakelijk dat de betrokken voorgangers goed overleg met elkaar hebben.

Manier van omgang

Typerend voor Kruispunt is de informele omgang met elkaar. Er is een grote mate van ontspanning, zowel in de diensten als bijvoorbeeld in de omgang met een (gast)voorganger. Zo is het inmiddels een gewoonte de gastpredikanten met wie we wat meer bekend zijn bij de voornaam aan te spreken, ook in de (kerk)dienst.

Thema’s voor de toekomst

Kruispunt is een jonge gemeente. Er is voortdurend van alles veranderd, ontwikkeld en soms ook weer losgelaten. Onze verlangens zijn hierboven al beschreven. Die brengen ons ertoe een aantal thema’s aan te pakken. We noemen er een aantal, omdat deze thema’s medebepalend zijn voor het werk van de predikant in ons midden.

- *Lerende gemeente*
We zijn als gemeente bewust aan het werk met geestelijke vernieuwing. Dat vraagt blijvende aandacht. Gebed en het openstaan voor de werking van de Heilige Geest spelen hierbij een centrale rol. We begrijpen dat we de gemeente hierbij ook handvatten van leren en verdieping zullen moeten aanreiken. Vooralsnog is dit een thema waarmee we in de (nabije) toekomst aan de slag gaan. We zijn bezig met de inhoud van het leren, met de samenhang ervan met de jongerengroepen en met de cursussen voor nieuwe leden. We willen beter aansluiten bij stellen van wie hij/zij gelooft en zij/hij niet. Dat raakt onze missie als gemeente en onze onderlinge samenhang. Het raakt ook enkele concrete onderwerpen. Zo is er een besluit genomen open te staan voor het inzegenen van relaties van stellen van hetzelfde geslacht. De Bijbelse verdieping bij dit besluit is echter nog onvoldoende gezocht. We noemden al de bezinning op het thema ‘man en vrouw in het ambt’ in onze gemeente. Daar voegen we ook de deelname van kinderen aan de viering van het Heilig Avondmaal toe. Allemaal onderwerpen die vragen om visie, Bijbelse diepgang en geestelijke vernieuwing.
- *Kwetsbaarheid*

Een ander thema is de reeds genoemde kwetsbaarheid. Dit thema hangt samen met het bouwen aan onderling sterke relaties binnen de gemeente, het omgaan met de fysieke groei, en de relatie met de moederkerken. We willen als gemeente een duidelijke stem hebben in de ontwikkelingen die in onze moederkerken plaatsvinden. We denken dat een predikant als herder en leraar hierin een ondersteunende rol kan vervullen. Een predikant die vanuit een eigen visie de visies van anderen helpt te ontwikkelen, op een authentieke manier, vanuit de bron van ons geloof.

- *Missionair*

Een daarmee samenhangend thema is dienstbaarheid aan de wijk. In dat kader verkennen we in contact met zusterkerken en externe groepen wat de concrete inzet van Kruispunt in en voor Vathorst zou kunnen zijn. Tegelijkertijd vervullen we als Kruispunt ook een regionale rol (als kerk). Hoe definiëren we in dat kader dan 'de wijk'? We willen gemeenteleden en @homes motiveren om ook zelf met die dienstbaarheid aan de slag te gaan. En we willen dat niet-Kruispunters kunnen meedoen in onze vrijwilligersprojecten. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan de Voedselbank, Presentklussen, het begeleiden van vluchtelingen, en het Grand Café. Deze overwegingen en plannen hangen samen met de vraag hoe we missionair kunnen zijn. Dat zijn we al wel, maar meer spontaan dan vanuit een samenhangende visie. Ook dit is een thema dat aandacht zal krijgen in de komende tijd. We denken dat een predikant bij dit thema ondersteunend kan zijn, zeker in de diensten, waarin hij als voorganger Jezus als Redder verbindt met de actualiteit.

- *Werken aan relaties*

Vathorst kent een opvallend percentage echtscheidingen, en dat zien we ook terug in onze gemeente. In de afgelopen jaren zijn we op meerdere manieren met het thema 'echtscheiding' bezig geweest. Momenteel zijn we ons op dit thema aan het herbezinnen. Misschien zijn we voorheen wel te veel bezig geweest met het hoge ideaal om huwelijken zoveel mogelijk te 'redden', wat op zich natuurlijk een goed streven is. In dat kader is ook goed werk verricht door het pastoraat en de @homes. Tegelijkertijd verkennen we nu of we niet óók moeten erkennen dat ons leven gebroken is. Dat houdt in dat Kruispunt ook een veilige haven wil zijn voor mensen die leven met de gebrokenheid, zoals bijvoorbeeld een gebroken relatie. Hier raakt dit thema ook ons verlangen naar kwetsbaarheid en authenticiteit vanuit geloofsvertrouwen. Een predikant als integere pastor met een visie hierop kan bijdragen aan nieuwe wegen.

- *Kinderen, tieners en jongeren*

Met onze kinder- en jongerenwerkers ontwikkelen we beleid om het groeiende aantal kinderen, tieners en jongeren binnen Kruispunt te helpen zich het geloof en de kerk eigen te maken. We zijn een leerroute aan het ontwikkelen in voor kinderen en jeugd en jongeren. Daarin staan groei in de relatie met Jezus én groei in verantwoordelijkheid centraal. Met die verantwoordelijkheid bedoelen we onder andere dat jeugd en jongeren actief bijdragen aan de gemeente. In dit kader is een predikant die feeling heeft met de leef- en geloofswereld van kind, jeugd en jongeren van groot belang. Een thema dat hiermee samenhangt is de deelname van kinderen aan het Avondmaal. Op dit moment nemen alleen belijdende leden deel. Op termijn zullen we ons hierop met de gehele gemeente nader bezinnen.

PROFIEL PREDIKANT

Geestelijk leiderschap

Als lid van het bestuur geeft de predikant, in goede samenspraak mét de gemeente, mede geestelijk en praktisch leiding áán de gemeente. Samen zoeken we naar groei in geloof in Jezus. Van de predikant verwachten we dat hij zich vanuit visie op de kerk en woonomgeving verbindt met de diversiteit aan visies en geloofsstijlen die onze gemeente kenmerken. Bij de thema's in de vorige paragraaf is daar meer over geschreven.

De predikant heeft een doorleefd, persoonlijk geloof vanuit de omgang met de Bijbel. Wij verwachten dat onze predikant zich met ons niet mooier wil voordoen dan we zijn. We weten dat we de Redding van Jezus Christus nodig hebben om Zijn kerk te kunnen zijn. Samen zoeken wij voortdurend de leiding en wil van onze God. Zo hopen we dat de hele gemeente de kerk weer als een veilige thuishaven en als bron van liefde voor elkaar en onze woonomgeving zal ervaren. In alle eenvoud ondersteunt de predikant onze gemeente in het pastoraat en in onze zoektocht naar Bijbelse verdieping bij de thema's die spelen. De predikant heeft tijdens het leiden van de dienst als belangrijke taak om Jezus als Heer te verkondigen, en om de gemeente te uit te dagen en toe te rusten op de weg die we gaan.

Verkondiging en kerkdienst

De predikant gaat twee keer per zondag in de paralleldiensten voor. We denken dat het goed is om uit te gaan van minder dan het gebruikelijke maximumaantal diensten voor een fulltime predikant. Er blijft ruimte en waardering voor gastpredikanten. De predikant preekt aansprekend en vanuit de diepgaande overtuiging dat in de ontmoeting met de volledige Bijbel Gods Woord tot ons spreekt. Daarbij is de predikant in staat dit Woord te verbinden met ons dagelijks leven. Hij leeft ons dat ook zelf voor. De predikant durft te confronteren en te spiegelen en gaat daarbij moeilijke vragen niet uit de weg. Hij verbindt de inhoud van de dienst met de brede liedkeuze die Kruispunt eigen is. Hij weet te verrassen en staat open voor wat er leeft aan dankbaarheid maar ook aan verdriet in de gemeente. Waardering en kritiek vanuit onze mondige gemeente weet hij goed te hanteren. In de kerkdienst heeft de predikant oog voor kinderen en in de prediking weet hij ook de tieners en jongeren te raken. Daarnaast heeft de predikant een groot hart voor de missionaire boodschap, wat zich in de kerkdienst vertaalt naar een laagdrempelige en aantrekkelijke/relevante boodschap, zonder dat hiermee de diepgang verloren gaat.

Pastoraat en gemeenteopbouw

Het signaleren van zorg voor elkaar gebeurt op allerlei manieren, maar zeker ook in de @homes. In de @homes vinden we vele functies van het kerk-zijn terug. De pastorale zorg wordt systematisch opgepakt door het Pastoraat. De predikant verzorgt - in samenwerking met het Pastoraat - crisis- en opbouwpastoraat. Daarbij hoort ook samenwerking met de predikant die op oproepbasis de gemeente pastoraal ondersteunt.

Geestelijke vernieuwing en leren

De geestelijke vernieuwing en het leren, vinden naast de diensten op zondag ook plaats in aparte bijeenkomsten en in de @homes. De predikant doet hier zelf actief in mee. Dat geldt ook voor het toerusten van vrijwilligers die in dit kader verantwoordelijkheid dragen. We zien hier de predikant dus ook als leraar voor ons. Het belang van deze kant van het predikantschap zien we ook met het oog op ons beleid voor kind, jeugd en jongeren.

Persoonlijkheid

Wij zoeken een authentieke predikant die kwetsbaar durft te zijn vanuit zijn levende relatie met Jezus. Hij schuwt moeilijke thema's niet en kan verschillende meningen aan bod laten komen. Hij verbindt zich gemakkelijk met mensen en verbindt mensen en groepen ook met elkaar. Hij heeft oog voor stem en tegenstem in de gemeente en dus ook in het bestuur. Hij geeft met zijn bestuurlijke kwaliteiten mede leiding aan de gemeente. Hij kan goed luisteren, juist ook naar kinderen, tieners en jongeren. Hij heeft visie met betrekking tot de huidige thema's binnen Kruispunt en ondersteunt vernieuwing. Hij houdt de doorgaande beleidslijnen van de gemeente in het oog. Vanwege onze missionaire gerichtheid zoeken wij

een predikant die actief betrokken is op de maatschappij en omgeving waarvan hij deel uitmaakt. Hij voelt zich thuis in een informele, warme, open en soms ook kritische setting.

Verder profiel

De predikant is (in principe) fulltime beschikbaar. Hij is predikant binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken of de Protestantse Kerk in Nederland. De predikant heeft ruime ervaring als gemeentepredikant of vergelijkbare ervaring.