

# Thema-avond

## LHBT in Kruispunt

woensdag  
6 maart 2024  
20:00u

De LHBT-commissie nodigt jullie opnieuw uit voor een thema-avond in Kruispunt waarin twee levensverhalen centraal zullen staan. Deze keer willen we Elbert en Marjon aan jullie voorstellen. Zij zijn ervaringsdeskundigen transgender én christen. Elbert is zelf transgender, en Marjon ondersteunde haar kind in zijn transitie. We willen ons laten inspireren en uitdagen door hun weg met God, en met hen hierover in gesprek gaan. We hopen je daar te zien!

“Ik heb geprobeerd om in dit proces mijn weg met God te gaan. Het is een worsteling geweest om daar uit te komen. Ik heb steeds ervaren dat God erbij was. Ik denk dat mijn relatie met God is gegroeid, vergeleken met daarvoor.”  
- Elbert Bot, transgender



“Ik heb kunnen oefenen in omdenken en in ruim denken, maar wel met behoud van eigen waarden. Ik heb opnieuw leren kijken naar God, kerk en samenleving. God is echt dichterbij gekomen.”  
- Marjon Letter,  
moeder van transgender



kruispunt

kerk in Vathorst

# Transgender